

Ik weet niet meer wat ik doe, waar moet dat toch nou naar
le - ven was naar de maan, met - een toen ik jou zag

toe. Soms loop ik maar te dro - men, 't is een rat - je -
staan. Wat mij is o - ver - ko - men, kan

- toe. Mijn ik niet lan - ger aan. Als de

nacht ver - dwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een

sym - fo - nie. En je weet hoe - veel ik van je hou, heel mijn

hart staat o - pen voor jou. Als de heel mijn hart staat

o - pen voor jou. Een

CODA
jou.

Een glimlach van jou alleen
Dat houdt me wel op de been
Zo blond met blauwe ogen
Zo zie je d'r maar een

Je vroeg me toen voor een dans
Ik voelde dit is mijn kans
't Moest er maar van komen
We zweefden als in trance